

# ‘Ik heb hier op aarde nog een taak te vervullen’

Gezond blijven, opvoeden: we zijn er elke dag mee bezig. Welke lessen leerde u van het leven en zou u anderen willen meegeven? Vandaag: broeder Johannes uit Den Bosch.

Jeanette van Haasen

## Hulp bieden staat los van religie

„Vijf jaar geleden besloot ik me in te zetten voor andere mensen en werd ik broeder. Ik bied mensen troost op moeilijke momenten in de vorm van een luisterend oor. Ze komen naar me toe tijdens mijn spreekuur of we ontmoeten elkaar in de Sint-Jan. Als ik daar iemand zie die verdriet heeft, informeer ik voorzichtig of ik iets voor hem of haar kan betekenen. Veel mensen lopen met de ziel onder de arm na een traumatische gebeurtenis of een verlies. Of ze zijn eenzaam of verslaafd.

Iedereen is bij mij welkom, van moslim tot atheïst. Hulp bieden staat los van religie. Mijn werk is een missie, een roeping. Ik heb de mooiste baan ter wereld. Sinds ik dit werk doe, is mijn leven rijker. Ik ben een gelukkig mens.”

## Iedereen heeft een taak op aarde, maar lang niet iedereen kent die

„Toch heb ik ook mijn pijn. In 1989 werd ik weduwnaar. Mijn vrouw Riet overleed aan botkanker. Tien jaar later overleed mijn zoon door een verkeersongeluk. Die ervaringen hebben me veel verdriet gebracht, maar ook vertrouwen. Ik wist en weet dat ze op me wachten en dat ik op een dag weer bij ze zal zijn. Daarom ben ik ook niet bang voor de dood. Als het tijd is, is het tijd. Soms kan ik niet meer wachten op

dat moment, zo graag wil ik bij ze zijn. Aan de andere kant heb ik hier nog een taak te vervullen die me veel voldoening schenkt. De leegte die het verlies heeft achtergelaten, heb ik opgevuld door het werk dat ik nu doe. Ik kan op een andere manier van betekenis zijn. Iedereen heeft een taak op aarde te vervullen, maar lang niet iedereen kent die taak. Soms moet je die vinden. Bij die zoektocht help ik graag.”

## Seks is niet hetzelfde als liefde en echte intimiteit is niet zomaar inwisselbaar

„Vroeger wilde ik avonturier worden. Ik was als kind een lastig manneke en zocht de grenzen van mijn vrijheid op. Op mijn dertiende ging ik al van school om de grote rivieren te bevaren. Ik heb nog even bij de marine gezeten, maar dat bleek niets voor mij. Ik heb ook op de kermis gewerkt en jarenlang een eigen sportschool gehad. Ik was een rouwdouwer, maar ik ben nooit van het rechte pad afgeweken.

Ook wist ik al vroeg dat ik geen



Op mijn dertiende ging ik al van school om de grote rivieren te bevaren



ZO DOEN WIJ DAT

## WIE?



▲ Johannes van Beurden (74), broeder bij het Apostolaat van Troost in Den Bosch

verkering wilde met zomaar een meisje. Ik zou het voelen wanneer de ware voor me stond. Dat werd Riet. We kregen vier kinderen. Met haar ervoer ik echte liefde: liefde waarin het geestelijke, emotionele en seksuele samenkomen. Veel mensen verwarren seks met liefde en raken teleurgesteld, omdat hun relatie hun niet gelukkig maakt. Of ze vervuilen de ene partner voor een andere. Echte intimiteit is niet zomaar inwisselbaar. Na Riet heb ik die totale vorm van liefde niet meer kunnen vinden.”

## Je mag er altijd voor kiezen om even alleen te zijn

„Sinds ik vijf jaar geleden broeder werd, ben ik toegewijd aan Christus. Daarbij legde ik de gelofte van het celibaat af. Ik heb nu geen behoefte aan een relatie, maar mocht ik verliefd worden, dan moet ik een keuze maken. Eerlijk gezegd hoop ik niet dat ik voor die keuze kom te staan, want ik ben gelukkig in mijn verbintenis met God.

Gelukkig betekent vriendschap veel voor me. Vriendschap is geestelijke intimiteit. Toch heb ik weinig echte vrienden, omdat ik me niet te veel wil binden of verstrikt wil raken in verwachtingen die ik niet kan nakomen. Om te kunnen blijven doen wat ik nu doe, moet ik me vrij en ongebonden voelen. Soms ben ik teleurgesteld in mijn vriendschap met God, dat mag ook. Dan kies ik

## ▲ Johannes van Beurden wil er voor iedereen zijn.

FOTO'S MARC BOLSIUS

ervoor om even alleen te zijn. Maar ik vind Hem altijd weer terug in de natuur of in een ontmoeting met een mooi mens.”

## Wees bij je keuzes niet hypocriet, blijf waarachtig

„De welvaart is een mooie kant van onze huidige maatschappij. Maar welvaart is geen welbevinden. En te veel materialisme kan leiden tot een leeg bestaan. De prijs is dat we te veel willen en dat we de soberheid vergeten.



Soms kan ik niet meer wachten op het moment dat ik mijn vrouw en zoon weer zie

Ik kreeg eens een boete toen ik mijn invalidekaart bij het parkeren niet had gebruikt. Als liefhebber van mooie auto's reed ik op dat moment in de Cadillac van een vriend. Omdat ik de gelofte van armoe heb afgelegd, legde ik aan de gemeenteambtenaar uit dat ik de boete niet kon betalen. Waarop hij zei: 'Maar u rijdt wel in een dure auto.' Ik heb nooit meer in die Cadillac gereden. Een dure auto

rijden, zou in mijn rol als broeder hypocriet zijn, niet waarachtig.

Onlangs heb ik wel een kleine caravan aangeschaft. Daarmee hoop ik nog eens naar het Franse dorpje te rijden waar Riet en ik voor het laatst samen waren, als me dat nog is gegund. Of ik rijd naar de zee, als het hard waait. Dan laat ik me van top tot teen zandstralen.”

## Durf anderen te confronteren en ze een spiegel voor te houden

„Er blijft altijd genoeg over om te leren. Zo wil ik leren om nog beter te luisteren. Soms loop ik op mensen vooruit, omdat ik meen te zien wat iemand mankeert. Het liefst zou ik de engel er dan meteen uit willen trekken. Maar elk mens heeft zijn eigen tempo waarin hij tot inzichten komt en kan groeien. Die ruimte moet ik respecteren. Daarom probeer ik me daarin bescheidener op te stellen.

Denk niet dat ik een zachte heemeester ben, want ik geef mensen ook op hun falie als ze onzin verkopen. Bijvoorbeeld als ze nalaten hun verantwoordelijkheden te dragen en vervolgens anderen de schuld geven van hun misère. Het is mijn plicht om eerlijk te zijn. Hulp bieden houdt ook in dat je iemand een spiegel durft voor te houden en hem confronteert met de chaos die hij zelf veroorzaakt. Ook dat is liefde.”