



‘God kent ons lijden’

Mensen kunnen lijden aan een onuitsprekelijk verdriet. Er kunnen zich situaties in ons leven voordoen die ons hard treffen, die een enorme pijn veroorzaken waardoor het leven bijna ondraaglijk wordt en we geen enkele levenszin meer kunnen ontdekken. Het leven zelf wordt een beproeving. Broeder Johannes kent dat lijden. Hij vond troost en deelt die nu met anderen.

De Kerk heeft ons altijd geleerd dat wij in God vertroosting kunnen vinden. Troosteloosheid en vertroosting zijn echter twee bewegingen van de ziel. In feite leidt onze eigen geesteshouding tot de wijze waarop wij onder troosteloosheid gebukt gaan, maar ook tot de wijze waarop God ons vertroosting kan

bieden. Om God de kans te geven ons te troosten, zullen wij onze eigen houding moeten bevragen en moeten ontdekken dat wij ons centrum niet in onszelf moeten zoeken maar in Hem.

Overgave

Met andere woorden: wij moeten ons niet afvragen “wat wil ik?”, maar “wat wil God?”. Dit vereist een totaal nieuwe levenshouding, die tegengesteld is aan het moderne denken. Het is een houding van overgave, van durven loslaten, waarin wij heel onszelf in de handen van de Heer leggen. Alleen dan geven wij God de kans om zijn genezende werk in ons te verrichten, om ons troost en levensperspectief te geven. Dat is wat we “genade” noemen.

Broeder Johannes

Het levensverhaal van broeder Johannes, werkzaam in onze parochie, is hier een voorbeeld van. Broeder Johannes werd als Joop van Beurden geboren in de Kerkstraat, onder de rook van de Sint-Jan. Zijn moeder werkte als vrijwilligster in de kathedraal en zo werd Joop al vroeg vertrouwd met deze kerk. Hij kreeg het geloof met de paplepel ingegoten.

“Op jonge leeftijd ging ik varen op de grote rivieren. Vervolgens begon ik een opleiding aan het marineopleidingskamp in Hilversum, maar omdat het niet helemaal mijn ding was, kwam ik weer naar huis. Na meegetrokken te hebben met het circus en de kermis, leerde ik Riet kennen, die mijn vriendin en

later mijn vrouw werd." Inmiddels was Joop beroepsmilitair, maar om een regelmatig leven te gaan leiden nam hij ontslag uit dienst. Dit betekende dat hij in een gat viel. "Ik had nooit geleerd om echt op eigen benen te staan en zelf mijn zaken te regelen. Met een vriend begon ik een sportschool – Ottojo – en dit was echt wat ik wilde." Joop zou ruim dertig jaar aan deze sportschool verbonden blijven.

Troost bij Maria

Eind jaren zeventig veranderde het leven van Joop en zijn gezin volkomen. "Riet werd ernstig ziek. Eerst de onzekere weg van chemo en bestralingen. Later bleek de borstkanker uitgezaaid naar de longen en weer later werd ook botkanker geconstateerd. Riet vond tijdens haar ziek-zijn veel troost en kracht bij Maria en tijdens een reis naar Lourdes gebeurde het wonder: Riet aanvaardde haar ziekte, zij kon zich overgeven met de woorden "het is zoals het is, ik kan het aan". Riet was een krachtige, inspirerende vrouw, lief en vol geloof en in alles sterker dan ik", zegt Joop.

Maar Riet liet Joop wel haar Joop zijn, altijd zorgend en aanwezig om haar te steunen. Riet overleed in 1989. Er was veel verdriet, maar ook een gevoel van bevrijding bij Joop en de kinderen; het gevoel dat het zo goed was, dat Riet niet meer hoefde te lijden en gelukkig mocht zijn bij O.L. Heer.

Zinvol lijden

"Een paar jaar later werd ik opnieuw getroffen door een groot leed. Mijn zoon Johan kwam om tengevolge van een verkeersongeluk. Het verdriet was intens en ik viel in een zwart gat, waaruit ik maar

met moeite opkrabbelde. Ik werd in die jaren ook hartpatiënt. Toch bleef ik altijd kracht putten uit mijn geloof, met de zekerheid: Riet en Johan zijn nu bij Hem, maar mijn taak zit er nog niet op." Gezeten in de kerk voor het tabernakel vond hij de rust om zijn grote verdriet met de Heer te delen, om zich door Hem te laten genezen en zijn lijden op te dragen aan God, met het vertrouwen dat zijn lijden zinvol kon zijn voor anderen. Zo vond Joop vrede en aanvaarding.

In dienst van Christus

"Langzamerhand ontstond bij mij het verlangen om deze geweldige ervaring met anderen te delen die in soortgelijke omstandigheden verkeerden. Tevens wilde ik zelf een leven gaan leiden dat totaal in dienst zou staan van Christus. Ik kreeg toestemming van mgr. Mutsaerts om mijn persoonlijke geloften af te leggen en sindsdien ga ik als broeder Johannes door het leven."

U komt thuis, bij u zelf en uw dierbaren, maar vooral bij Hem

Apostolaat van Troost

De gedachte om anderen te helpen om met hun verdriet en lijden naar Christus te gaan, kreeg bij broeder Johannes gestalte door het stichten van het 'Apostolaat van Troost'. "Dit apostolaat wil mensen helpen om in de kerk Gods helende kracht te ervaren en zo het lijden een plaats te geven. Door op een bijzondere manier in gesprek te gaan, het verdriet uit te spreken en door gezamenlijk gebed en samen naar het tabernakel te gaan,

wordt het gesloten hart geopend en krijgt het verdriet een plaats. Zo wordt troost ontvangen, pijn verzacht, wonden geheeld en angst verdreven. Christus luistert en de Heilige Geest doet zijn werk. Wij, de mensen van het apostolaat, zijn slechts middelaars, zij die de weg van Christus volgen en anderen bij Christus willen brengen.

Thuiskomen bij Hem

Door dit mooie initiatief hebben in korte tijd al verschillende mensen hun weg naar broeder Johannes gevonden. "God kent ons lijden", zegt broeder Johannes, "daarom mogen we onze zorgen en ons verdriet bij Hem neerleggen. God wil u helpen om uw leven weer op te pakken en uw verdriet een plaats te geven. Gaandeweg zal er verlichting komen, steeds meer zult u weer gevoel in uw hart krijgen. Het leven krijgt weer waarde. U komt thuis, bij u zelf en uw dierbaren, maar vooral bij Hem. Hij blijft altijd bij u, daar stelt hij geen voorwaarden aan. Hij nodigt u uit om met Hem de dialoog aan te gaan, elkaar echt te ontmoeten. Dat maakt u weer gelukkig."

Een bijzonder initiatief van een bijzondere man die dienstbaar wil zijn aan God en aan zijn medemensen die de liefde en troost van God nodig hebben.

Heeft u belangstelling voor dit apostolaat, dan kunt u contact opnemen met:
Broeder Johannes van Beurden,
tel: 06 502 616 34 /
e-mail: Beur1221@gmail.com
of diaken Vladimir Palte,
tel: 06 460 061 89 /
e-mail: vladimirpalte@tele2.nl

Diaken Vladimir Palte